

Op vrijdag 14 Juni was de eerste editie van Koolhof à la Carte.



Dit vond plaats in de wijk Koolhof omdat hier veel verschillende nationaliteiten wonen. De directrice van wijkcentrum de Vlieger heeft de ruimte beschikbaar gesteld. De eerste editie was kleinschalig. Een kleine groep mensen die een maaltijd hebben bereid. Niet voor de hele wijk, maar voor mensen uit de directe omgeving. Bekenden, maar ook (relatief) onbekenden werden uitgenodigd, zoals de burens. Alle deelnemers hadden briefjes bij hun burens in de bus gedaan om hen uit te nodigen voor dit hapjesdiner. Om 17:45 druppelden de eerste mensen binnen. Op een hoge tafel geurden al heerlijke hapjes uit Suriname, Syrië en Turkije. De tafels waren feestelijk gedekt en de uitgenodigde gasten gingen zitten. De 5 deelnemers vertelden aan de groep uit welk land ze kwamen en welke hapjes ze hadden bereid. De sfeer aan tafel was gemoedelijk en prettig. Mensen gingen in gesprek met hun buurtgenoten en door het eten kwam het gesprek makkelijk op gang.

Al met al kan gezegd worden dat het een geslaagde middag was. Of zoals één van de deelnemers zei: “wanneer doen we dit weer? Deze zomer?”