

**Slechte, maar ook goede tijden.**

**Noot van wijkwerker Margriet Eickes in coronatijd.**

“Anderhalve-meter-afstand, lockdown, blij thuis”. Een aantal woorden die we tot drie maanden geleden amper hoorden of uitspraken. Woorden die nu onderdeel zijn van ons leven. Woorden die een diepgaande betekenis hebben gekregen en die vele levens, gezinnen, ondernemingen op z’n kop hebben gezet.

Ouderen in verpleeghuizen die geen bezoek mogen, mantelzorgers die de zorg voor hun naasten 24/7 hebben, omdat dagbesteding gesloten is. Mensen die al veel alleen waren, maar nu de eenzaamheid nog meer voelen. Ondernemers die de omzet met sprongen achteruit zien gaan en niet weten of ze over een aantal weken nog bestaan. En mensen die het coronavirus van heel dichtbij meemaakten omdat ze besmet raakten.

Dit alles heeft veel impact op de mens. Dan komt er bij mij ook gelijk de vraag op: hoe gaan we na 20 mei verder? Hoeveel angst en zorgen blijft er nog lang hangen? En wat blijft er over van alle mooie initiatieven die er nu zijn? Hoe gaan we straks als samenleving om met dát wat in deze periode zo zichtbaar is geworden?

Wanneer je door de straten in de Koolhof loopt is het er rustig. Een enkeling is hard aan het werk in de tuin of aan huis. Het mooie weer roept dan ook om naar buiten te gaan. Ondanks de oproep van premier Rutte om binnen te blijven. Ja, binnen blijven, maar een ommetje maken met gepaste afstand is en blijft goed voor lijf en geest, is wat ik diverse mensen heb meegegeven.

De afgelopen weken zijn er vele telefonische contacten geweest. Enkel startend met de vraag: “hoe gaat het met u/jullie? En dan hoor je dat er vanuit de wijk Koolhof, uit de samenleving goed op elkaar gelet wordt door burens, familie of vrienden. Ja, zelfs door de postbezorger. Dat mensen elkaar onderling telefonisch veel meer opzoeken. De boodschappen gedaan worden door burens en familie. Iets dat zeer waardevol is en gewaardeerd wordt.

Toch kan ik me voorstellen dat dit niet voor iedereen is weggelegd. Deze mensen zouden we dan ook graag in contact willen brengen met één of meerdere van de mooie initiatieven die er zijn. Laat het ons, wijkraad of Zorg in Deurne, vooral horen. Op de website van de wijkraad Koolhof zijn mijn contactgegevens te vinden onder het kopje ‘wijkwerker’. Ook voor een luisterend oor, een praatje of om uw zorgen te delen kunt u contact leggen. We zijn er voor u.

Voor nu wens ik eenieder een goede gezondheid, let een beetje op elkaar en blijf op gepaste afstand. Maar geniet ook van het mooie weer, de lente, de bloemetjes en de bijtjes. En weet: na regen komt zonneschijn.