

Dag van de mantelzorg 10 november,

In de wijk Koolhof waren mantelzorgers uitgenodigd om maandag 11 november samen aan tafel te gaan voor een hapje en een drankje in het kader van de “Dag van de mantelzorg”.

De avond vond plaats bij basisschool de Bron waar de aanwezigen konden genieten van een frietje met snack. De sfeer was gezellig en knus. Er werd volop met elkaar gesproken over soms gezellige onderwerpen, maar ook om even serieus met elkaar te praten over het leven.

Zo werd er aangegeven dat het belangrijk is om met elkaar te kunnen delen wat je bezig houdt maar ook waar je bijvoorbeeld verdrietig om bent. Samen eten, samen praten, maar ook samen lachen.

