

Samen; nu maar ook straks

Noot van wijkwerker Margriet Eickes in coronatijd.

Tijdens de persconferentie op woensdag 6 mei werd door premier Mark Rutte uitleg gegeven over de route voor de komende weken en maanden. We kunnen een heel klein beetje vooruit gaan kijken. Zeker voor een aantal ondernemers zoals bijvoorbeeld kappers en nagelstylisten ziet de wereld er weer een beetje rooskleuriger uit. Nu kunnen we in ieder geval ons coronakapsel weer bij laten werken. Maar voor veel mensen zal er niet zo veel veranderen. Helaas. Voorlopig zullen we de anderhalve-metersamenleving nog even in stand moeten houden nu er nog geen geneesmiddelen of vaccins zijn. En is met meerdere mensen samen komen nog een brug te ver. Maar ik ga graag uit van het positieve. Mijn glas is altijd halfvol.

Niet iedereen zal nu positief kunnen zijn. Zeker niet de mensen die de gevolgen van het coronavirus van dicht bij hebben meegemaakt of meemaken. Er komt nog een moeilijke tijd aan voor veel mensen.

Dan hoop ik dat al het goede dat nu duidelijk naar voren is gekomen aanwezig blijft. Zoveel mensen die iets voor een ander hebben gedaan of nog doen en al die mooie initiatieven die zijn ontstaan, die zullen we ook straks nog hard nodig hebben. Zeker voor de mensen die het hardst getroffen zijn.

In deze tijd van crisis ervaren we, vaak aan den lijven, hoe hard we elkaar nodig hebben. Hoe belangrijk sociale contacten voor ons zijn en dat we elkaar, als sociaal wezen, nodig hebben.

Maar ook ervaren we nu dat we soms heel eenvoudig problemen kunnen oplossen door als mens samen de schouders er onder te zetten. Het zou mooi zijn om dit goede met elkaar vast te houden. Ook als straks alles 'weer normaal' of het 'nieuwe normaal' is. Voorlopig geven we elkaar nog geen hand en houden we een gezonde afstand tot elkaar. Maar het blijft belangrijk om mensen 'dicht bij ons' te hebben. Misschien wel belangrijker dan het maken van verre reizen! (ook al blijft dat natuurlijk ook heerlijk om te doen!)

Nu, maar zeker ook straks zullen we het samen moeten blijven doen. We hebben elkaar hard nodig. Eenzaamheid is niet iets van de laatste weken. Ook mensen die de gevolgen van het coronavirus van heel dicht bij mee maken of mee hebben gemaakt zullen ons nodig hebben. Al is het maar voor een luisterend oor. Er 'gewoon' zijn is heel bijzonder.